A JOURNEY WITH THE LORD

Ninomiya Hideki

On May 22, Ninomiya shared some thoughts during a group meeting, This article is based on his words. He will be baptized on August 15. Let us pray.

Before knowing the Lord, I used to go to Buddhist temples and to shrines now and then, but only to ask for something, in a very egoistic way.

Christianity, based on the Bible, teaches that there is only one God, omniscient and omnipotent, who created the universe and all that exists. Out of love He sent us his only Son Jesus Christ and invites us to his eternal life.

Proceeding with the study, I experienced a feeling of relief and comfort. That's why, for a long time, I had not been able to find an answer to the enigma of where we come from, or where we go to, and above all what will happen to us after we die. But now I had found the answer. Love is the way. What God did, it was always out of love for us. So, there is no need to wander here and there looking for answers, nor to live in fear or doubt. I knew the happiness of having Jesus near us. At that point I decided to be baptized.

God did not abandon men even after their sin, but sent His prophets and finally sent His own Son, as the Prophets had promised. God will never abandon us, he will give us eternal life and continues to show us the way to salvation, through the death and resurrection of his Son Jesus. Again, love is the way.

Love means to deny oneself, to recognize one's weakness and limits with a humble heart, to put one's trust in the Lord, to love God and neighbors.

With the help of Christian brothers and sisters, I want to continue my journey with the Lord, leaving to his loving care my life, my death and my after-death as well.

HAMAKKO LÒI GIỚI THIỆU THÁNG 8

CUỘC HÀNH TRÌNH VỚI THIỀN CHÚA

Ninomiya Hideki

Vào ngày 22 tháng 5, Ninomiya đã chia sẻ một vài suy nghĩ trong cuộc họp nhóm. Bài viết này dựa trên lời lẻ cơ bản của ông. Ông sẽ được Rửa tội vào ngày 15 tháng 8. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ông.

Trước khi biết đến Thiên Chúa, tôi thường hay đi tới những ngôi Chùa Phật Giáo và Đền Thờ Thần Đạo bây giờ và sau này, nhưng chỉ để xin một cái gì đó, rất ích kỷ cho bản thân mình.

Người Kitô hữu, dựa vào Kinh Thánh, dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, quyền năng, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn vật tồn tại. Vì tình yêu, Ngài đã sai con một của mình là Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta và mời gọi mọi người bước vào sự sống đời đời với Ngài.

Tiếp tục với việc học, tôi đã trải qua cảm giác khuây khỏa và thỏa mái. Đó là lý do tại sao, trong một thời gian dài, tôi đã không thể tìm ra câu trả lời cho bí ẩn rằng chúng ta đến từ đâu hoặc chúng ta đi đâu, và trên hết là điều gì sẽ sảy ra với chúng ta sau khi chúng ta chết. Nhưng bây giờ tôi đã tìm ra câu trả lời. Tình yêu chính là con đường. Những gì Chúa làm, nó luôn luôn là vì tình yêu đối với chúng ta. Do đó, không cần phải thơ thẩn đây đó để tìm kiếm câu trả lời và cũng không cần phải sống trong sự sợ hãi và ngờ vực. Tôi đã biết hạnh phúc khi có Chúa Giêsu Kitô ở bên chúng ta. Vào thời điểm đó, tôi quyết định làm Phép Rửa Tội.

Chúa đã không bỏ rơi con người ngay cả sau tội lỗi của họ, nhưng đã sai các Ngôn sứ của Ngài và cuối cùng đã sai con của Ngài, như các Ngôn sứ đã hứa. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời và tiếp tục chỉ cho chúng ta con đường dẫn tới sự cứu rỗi, thông qua cái chết và Sự Phục Sinh của Con Ngài chính là Chúa Giêsu. Một lần nữa, tình yêu là con đường.

Tình yêu có nghĩa là từ bỏ chính mình, nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của một người bằng một trái tim khiêm tốn, đặt niềm tin cây vào Thiên Chúa, yêu Chúa và yêu đồng loại.